

Født
29.12.1917.

Nekrolog over

Hans Kerstein Jensen Holbech.

Død
18.3.2001.



Tante Helga og Hans,
engang i 1920'erne.

Man kan godt sige, at Hans havde et forholdsvis langt liv, idet han blev 83 år.

Nogle gange i sit liv har det været særlig spændende, måske nok ikke, at komme hjemmefra, da han kun var 12 år, men han valgte det selv, da den øvrige familie, flyttede til Langeland, fra Sdr. Vinge ved Ulstrup.

Hans kom ud at tjene hos nogle bønder og var ellers hostante Helga i Ølholm.

Der var også noget med en Ford A. med 3. pedaler, han lærte, at køre hos Vinus og dette gav måske gnisten til den lyst, der opstod og holdt sig faktisk resten af livet,

dette, at køre et motorkøretøj var interessant og spændende.

I 1930'erne var det smat med arbejde, så derfor tog Hans en tur til Tyskland og da han var i besiddelse af en vis portion teknisk snilte, selvært, forsøgte han sig først som metal drejer hos, A.E.G., men senere i tæfafaget, det gik ligesom lidt bedre.



Engang i
1930'erne.



Hans
Som engelsk
Soldat
1940'erne.



Hans' Esbjergbus 1953

Det var en slags tvangsarbejde, fordi man ikke kunne få understøttelse i Danmark, hvis der var arbejde, at få i Tyskland, en aftale den danske regering havde lavet, mod at vi til gengæld fik leveret kol.

Efter ca. lærstid kom Hans tilbage igen og ved 2. verdenskrigs udbrud i 1939 var han soldat ved flyvetropperne i Karup.

Efter verdenskrigens slutning 1945, meldte han sig som frivillig i den engelske hær ved "The King's regiment" og skulle være sendt til Cypern eller Palæstina i forbindelse med dannelsen af staten Israel.

I midlertid kom han til skade med sit ene ben, under en fodboldkamp og det var på en måde meget heldigt, at

skæbnen ville gøre det muligt for ham, at vende tilbage igen til Danmark.

Hans blev gift og fik arbejde som rutebilchauffør på Vejle-Uldum-ruten og nu begyndte en ny era, idet han senere kom til at køre på Esbjerg-Vejle-ruten for Carl Hansen's rutebiler, hvor han også blev valgt som tillidsmand for chaufførkolegerne, og sluttede denne del af sit arbejdsliv, inden han endelig stoppede som pedel på Handelsskolen i Vejle.

3.

Hans flyttede nu op på Stjernevej 17, Vejle hvor han som pensionist udvarte en del arbejde som hjælpevicevert.

Sidst i 1990'erne var han uheldig, at faldt og brækkede sit lårben og siden blev det aldrig så godt igen; han kunne ikke længere gå til slakteren og hente sin daglige mad og til sidst blev det nødvendig, at tage op hold på "Hovsgaarden" ved Vejle, hvor han stille Sov ind den 18. Marts 2001. Størstedelen af sit liv tilbragte Hans, derfor i og omkring Vejle.

Som storebror var han en man virkelig så op til og der stod stor respekt omkring hans person. En stærk viljestyrke gjorde, at havde han først sagt Ja eller Nej, så blev det sådan.

Æret være mindet om Hans.

Lillebror Bent.
Nr. 9.



Tante Helga og Hans i 1960'erne



1987